



Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία

Για να πετάξουμε από πάνω μας την ηττοπάθεια και τις αυταπάτες!

Για σωματείο ζωντανό με συμμετοχή όλων των μελών ενάντια στη λογική της ανάθεσης!

Συναδέλφισσα – συνάδελφε

Την Κυριακή 24 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν αρχαιρεσίες για νέα διοίκηση σε Σ.ΕΚ.Α. και Παραρτήματα αλλά και για αντιπροσώπους σε Ομοσπονδία και Εργατικό Κέντρο Αθηνών.

Πρόκειται για σημαντικές αρχαιρεσίες. Δεν αρκεί να αγανακτείς μόνο με την κυβέρνηση και την αντιλαϊκή πολιτική, όπως και με τις συνδικαλιστικές ηγεσίες της ΓΣΕΕ. Τώρα η επιλογή και η ευθύνη είναι στα χέρια σου.

Εσύ θα αποφασίσεις τι Σ.ΕΚ.Α. και Εργατικό Κέντρο χρειάζεσαι, τι ηγεσίες και τι συνδικαλιστικό κίνημα θα έχουμε.

Η αλλαγή των συσχετισμών, η ισχυροποίηση των αγωνιστικών δυνάμεων, η ανασύνταξη του κινήματος είναι επιτακτική ανάγκη.

Το τι κίνημα, τι αγώνες, έχουμε ανάγκη σήμερα, ποιο κίνημα είναι σε θέση να τους εμποδίσει, να τους σταματήσει, να ανατρέψει αυτούς που μας παίρνουν πίσω κατακτήσεις και δικαιώματα, είναι κατά τη γνώμη μας **το φλέγον ζήτημα και ταυτόχρονα το βασικό κριτήριο ψήφου.**

Εργατοκτόνοι νόμοι. Το κλειδί για την «δίκαιη» ανάπτυξή τους.

Διευθέτηση του χρόνου εργασίας, **κατάργηση του δώρου, απλήρωτες υπερωρίες,** γενίκευση της εργασίας τις Κυριακές, αύξηση του ανώτατου ορίου των υπερωριών κατά 25% και του κατώτερου κατά 50%, προσπάθεια **απαγόρευσης** τυπικά και ουσιαστικά του ίδιου του χαρακτήρα της συνδικαλιστικής οργάνωσης και **του δικαιώματος στην απεργία,** ηλεκτρονικό φακέλωμα των σωματείων και το πογκρόμ που θα εξαπολυθεί απέναντι στην αγωνιστική συνδικαλιστική δράση, την κατάργηση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και την υποβάθμιση των ελεγκτικών μηχανισμών σε δήθεν «ανεξάρτητες αρχές». Αυτά και άλλα πολλά, εξίσου προκλητικά, για τη ζωή και τα δικαιώματα των εργαζομένων, περιέχονται στο “έκτρωμα Χατζηδάκη”, που προσπαθεί να το πλασάρει ως “σύγχρονο” και ως “ελεύθερη επιλογή” του εργαζόμενου. **Είναι τεράστιο ψέμα και πρόκληση.** Με το νομοσχέδιο-έκτρωμα η ελευθερία του εργαζόμενου τελειώνει στις πύλες και στις πόρτες των χώρων δουλειάς, στην έναρξη κάθε βάρδιας.

Στην πραγματικότητα ο εργαζόμενος θα βρίσκεται κάτω από ένα καθεστώς διαρκών πιέσεων και εκβιασμών, προκειμένου να αποδεχτεί όλες τις σύγχρονες μορφές και τους μηχανισμούς εκμετάλλευσης, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δεν θα έχει ούτε καν αυτό το τυπικό δικαίωμα της επιλογής.

Η επίκληση απ’ τη μεριά του υπουργού **των Οδηγιών της ΕΕ** και όσων **υπέγραψαν οι κυβερνήσεις ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια,** δεν αθώνει ούτε αλλάζει τον βαθιά αντεργατικό χαρακτήρα του νομοσχεδίου. Αντίθετα, πιστοποιεί ότι αυτή η **επίθεση εξελίσσεται βήμα – βήμα, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΕ** και την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων, την οποία έρχεται ν’ απογειώσει η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ.

Εξειδικεύσεις. Φταίνε άραγε οι «προβληματικοί» προϊστάμενοι;

Όλα τα εμπόδια που υψώνει μπροστά μας η κυρίαρχη τάξη (**ανεργία, δουλειά χωρίς δικαιώματα, προαπαιτούμενα, κυνήγι εξειδικεύσεων και μορίων**) δεν είναι φετιχισμός των ελληνικών κυβερνήσεων. Η κατεύθυνση της εκπαίδευσης προς την εξειδίκευση, η **απαξίωση της δημόσιας παιδείας,** η σύνδεση της επιστήμης μόνο με τον επαγγελματισμό, την ικανοποίηση των άμεσων αναγκών της αγοράς δηλαδή, η επιλογή όποιων μας

βολεύουν κάθε φορά από τους προσφέροντες εργασία, είναι **κατευθύνσεις της ΕΕ**, είναι επιταγές της αστικής τάξης (που τις χαιρετίζει και ο ΣΕΒ) και έχουν πάρει συγκεκριμένη μορφή ήδη από την συνθήκη της Μπολόνια το 1999. Απλά κάθε μέρα αντιλαμβανόμαστε τις συνέπειες αυτής της ευρωπαϊκής πολιτικής όλο και πιο άμεσα, λειτουργούν τα ιδεολογήματα ως συνείδηση πλέον. Δεν έχει να κάνει με τις άμεσες ανάγκες ενός έργου, δεν έχει να κάνει με την ελλιπή εκπαίδευση μας. Αν υπάρχουν ανάγκες που δεν καλύπτονται θα πρέπει να γίνουν **προσλήψεις**, αν η εκπαίδευση είναι ελλιπής θα πρέπει να αναβαθμιστεί, το μοντέλο 3-2-3 και η σύνδεση με την αγορά εργασίας δεν λύνει το πρόβλημα, αντίθετα συμβάλλει περαιτέρω στην κατάτμηση της επιστημονικής γνώσης, στο κυνήγι των μορίων και των εξειδικεύσεων. **Μπορεί να λυθεί η ανεργία, αν δεν στελεχωθούν οι υπηρεσίες, αν δεν γίνουν προσλήψεις, αν δεν αποτελέσει πολιτική προτεραιότητα η μόρφωση και η εξάλειψη της ανεργίας;**

ΣΣΕ. Νίκη ή ήττα;

Όλο αυτό το διάστημα, η **κυβέρνηση της ΝΔ**, πατώντας πάνω σε παλιότερους νόμους του **ΣΥΡΙΖΑ**, δουλεύει εντατικά, με τον δικό της χαρακτηριστικό τρόπο. Σπεύδει να μεριμνήσει για **10ωρη δουλειά**, χωρίς πρόσθετη αμοιβή εννοείται, φροντίζει για την παραπέρα **ιδιωτικοποίηση της Κοινωνικής Ασφάλισης**, για νέο περιορισμό του απεργιακού δικαιώματος και της συνδικαλιστικής δράσης των εργαζομένων, για **άγρια καταστολή** και κατασυκοφάντηση των κινητοποιήσεων.

Για την υλοποίηση αυτών των κατευθύνσεων δεν ευθύνονται μόνο τα κόμματα που στήριξαν και στηρίζουν την προοπτική της Ελλάδας μέσα στην ΕΕ. Τεράστιες είναι οι ευθύνες και των συμβιβασμένων συνδικαλιστικών ηγεσιών σε **ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ**, παλιού και νέου κυβερνητικού – εργοδοτικού συνδικαλισμού - που όχι μόνο δεν μπορούν αλλά και δεν θέλουν να οργανώσουν την αντίσταση των εργαζομένων. **Παρέδωσαν στο κεφάλαιο δικαιώματα και κατακτήσεις της εργατικής τάξης μέσω των «κοινωνικών διαλόγων»**, κόβοντας και ράβοντας κάθε φορά ακόμα και τις συλλογικές συμβάσεις στα μέτρα και τις απαιτήσεις του κεφαλαίου.

Μέσα σε αυτό το κλίμα πραγματοποιήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα η συζήτηση για τη ΣΣΕ των έκτακτων αρχαιολόγων. Και επιτρέψτε μας να πούμε ότι αυτή η κατάσταση σε συνδυασμό με την γενικότερη υποχώρηση του κινήματος οδήγησε στο να γίνουν **βήματα πίσω** στη λογική του **μικρότερου κακού**. Η μη εφαρμογή των όρων της ΣΣΕ κυρίως στην Αθήνα, οδήγησε το σύλλογο σε **απομαζικοποίηση** με συνέπεια να γίνουν **οπισθοχωρήσεις** στην υπογραφή της νέας ΣΣΕ με λιγότερες απολαβές. **Η πλειοψηφία του ΔΣ φέρει σοβαρές ευθύνες για αυτήν τη κατάσταση.**

Η ΣΣΕ που υπογράφηκε, παρότι βελτιωμένη σε σχέση με τις αρχικές προτάσεις του ΣΑΤΕ **απέχει πολύ**, τόσο από την παλιά ΣΣΕ με την οποία εργάζονται σήμερα πολλοί συνάδελφοί μας, αλλά και **από τις ανάγκες μας**. Όπως είδαμε το προηγούμενο διάστημα, κατακτήσεις ενός αιώνα της τάξης μας, ακυρώνονται με ένα νόμο. Μετά και τις εξελίξεις με τα εργασιακά, είναι, θεωρούμε, ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη διασφάλισης των όρων εκείνων που θα μας επιτρέπουν την αξιοπρεπή ζωή μας, με δικαιώματα. **Μπορούμε λοιπόν σήμερα να μην προσαρμόσουμε τις απαιτήσεις μας με βάση τα όσα παράγουμε;** Μπορούμε να αρκεστούμε σε όσα θεωρούσαμε ανάγκες, πριν από 40, 30 ή ακόμα και 20 χρόνια; Μπορούμε να συμβιβαστούμε με τα ψίχουλα, τη μισή δουλειά-μισή ζωή, την ανασφάλιστη εργασία; **Μπορούμε να συμβιβαστούμε με μια ΣΣΕ που έχει πεδίο εφαρμογής μόνο τα δημόσια έργα και αφήνει βορά στον κάθε εργολάβο τον συνάδελφο να διαπραγματεύεται ατομικά;** **Μπορεί μια ΣΣΕ που δεν περιλαμβάνει επιδόματα και προστασία της μητρότητας να είναι καλή;** Η διεκδίκηση και η διατήρηση των εργασιακών μας δικαιωμάτων είναι θέμα αυτοσυντήρησης, αναπαραγωγής και αναγνώρισης του ρόλου μας στην κοινωνική-οικονομική-πολιτική-παραγωγική διαδικασία, δεν είναι μια πολυτέλεια που επιλέγουμε να πετάξουμε στον “κάλαθο των αχρήστων”.

Βγάζουμε συμπεράσματα.

Οι εκλογές του Σ.Ε.Κ.Α. γίνονται σε πολύ δύσκολες, για όλους μας, συνθήκες. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη **μαζική ανεργία στον κλάδο μας**, την απληρωσιά για όσους δουλεύουν και τις μειώσεις μισθών. Οι μισθοί στον Δημόσιο Τομέα έχουν απώλειες πάνω από 40% τα τελευταία δέκα και πλέον χρόνια, τη στιγμή που όλα ακριβαίνουν. Οι συνάδελφοί μας στην έρευνα, είτε εργάζονται με απόδειξη παροχής υπηρεσιών και μένουν στην ουσία χωρίς ασφάλιση είτε με μπλοκάκι, μεταφέροντας το κόστος της ασφάλισης στις πλάτες τους. Και στις δύο περιπτώσεις δεν διασφαλίζονται στην ουσία τα εργασιακά τους δικαιώματα. Μαζί, είναι η **διάλυση νοσοκομείων και δομών υγείας** και πρόνοιας, η συρρίκνωση των θέσεων σε παιδικούς σταθμούς, η ακρίβεια και τα **αμέτρητα χαράτσια**. Επίθεση ολομέτωπη στο σύνολο της ζωής μας.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, έχουμε ανάγκη από σταθερή δουλειά, από αύξηση στους μισθούς, επαναφορά του 13^{ου} και 14^{ου} μισθού. Έχουμε ανάγκη να μην πνιγόμαστε με την πρώτη βροχή, να μην καιγόμαστε με ελάχιστα

μποφόρ. Έχουμε ανάγκη να μπορούμε να καλύπτουμε τις βασικές μας ανάγκες. Να μπορούμε να προγραμματίσουμε τη ζωή μας.

Δίνουμε το χέρι σε όποιον σηκώνεται!

Με αυτό το σύνθημα, λόγια του Μαξίμ Γκόρκι, καλούμε κάθε συνάδελφο να συμμετέχει ενεργά στο Σ.ΕΚ.Α. Να ζωντανέψουμε το Σωματείο μας, να γίνει το αποκούμπι μας σε κάθε δυσκολία.

Τι Σωματείο χρειαζόμαστε;

Στην εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση ακούσαμε ένα κάρο **ανακρίβειες**. Ακούσαμε ότι το 75 τοις εκατό των συναδέλφων που συμμετείχαν στη συνέλευση του Ιούνη ενέκρινε τη νέα ΣΣΕ. Αλήθεια, ποιος θα καμάρωνε για το γεγονός ότι το 75 τοις εκατό αντιστοιχεί σε 30 άτομα; Ακούσαμε ότι η νέα ΣΣΕ αποτελεί το **κατώτερο ποσό** που είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να δώσει και αν κάποιος εργοδότης θέλει μπορεί να δώσει και παραπάνω, όπως επίσης, και ότι **όλοι οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να συμμορφωθούν με τη νέα πραγματικότητα**. Αλήθεια, πόσες φορές έχουμε πάει να διαπραγματευτούμε τη σύμβασή μας και ο εργοδότης μας έδωσε περισσότερα από αυτά που ζητήσαμε; Πόσοι ακούσαμε στη διαπραγμάτευσή μας ότι η εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να τηρήσει τη ΣΣΕ, αφού ο Νόμος της δίνει το δικαίωμα να προχωρήσει σε ατομική σύμβαση;

Άλλο ένα θέμα, το οποίο θεωρούμε ότι πήγε πολλά βήματα πίσω το Σύλλογο, είναι η απόφαση διαγραφής των μελών που εργάζονται στην απόσπαση των αρχαιοτήτων της Βενιζέλου. Προφανώς και δεν συμφωνούμε με την απόσπαση, θεωρούμε, ωστόσο, ότι **τα βέλη μας θα έπρεπε να στραφούν απέναντι στην πολιτική που οδηγεί στη θυσία των αρχαιοτήτων προς όφελος των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων**. Έτσι θα αντιπαλέψουμε όχι μόνο την καταστροφή της Βενιζέλου, αλλά και την αποφυγή εγκατάστασης αιολικών πάρκων μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους- κηρυγμένους ή ακήρυχτους-, την εγκατάλειψη των αρχαιολογικών χώρων, την υποβίβαση και την εξαθλίωση των ανθρώπων του πολιτισμού κλπ.

Συνάδελφοι,

Είναι ώρα να πάρουμε ξεκάθαρη θέση ενάντια στην πλειοψηφία της ΓΣΕΕ, που μαζί με την κυβέρνηση φτιάχνουν την «κόκκινη γραμμή» για τα εργασιακά. Καταλαβαίνουμε όλοι τι μας ετοιμάζουν. **Να συσπειρωθούμε με τα εκατοντάδες Σωματεία, Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες που αποτελούν σήμερα τη μόνη δύναμη αντίστασης στα μέτρα, στις 4 Νοέμβρη σε παναττικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα. Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας με πανεργατική απεργιακή κινητοποίηση. Για να μείνει ο νόμος Χατζηδάκη στα χαρτιά. Για να περάσουμε στην αντεπίθεση, για να πάρουμε ότι μας ανήκει.**

Να μην κάνουμε σε κανέναν τη χάρη να παραιτηθούμε, να τους αντιμετωπίσουμε.

Όλο το προηγούμενο διάστημα, χωρίς να αρνούμαστε αδυναμίες και παραλείψεις, οι δυνάμεις της ΔΑΣ :

Αγωνιστήκαμε

- Για τη διεκδίκηση της Συλλογική μας Σύμβαση χωρίς συμβιβασμούς και υποχωρήσεις απέναντι στην εργοδοσία.

Αντιπαλέψαμε:

- Την απόφαση της κυβέρνησης για την απόσπαση και την επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων στο σταθμό Βενιζέλου και την παράδοση του Μετρό Θεσσαλονίκης στους επιχειρηματικούς ομίλους μέσω Συμπράξεων Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα

Καταγγείλαμε:

- Την εγκατάσταση αιολικών με τεράστιες συνέπειες για τις λαϊκές οικογένειες (πανάκριβο ρεύμα, κατάληψη μεγάλου μέρους των κορυφογραμμών ακόμη και προστατευόμενων περιοχών, επιπτώσεις στην άγρια πανίδα, κίνδυνοι από κατολισθήσεις, ενεργειακή εξάρτηση από το φυσικό αέριο κ.λπ.) το περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά, καθώς γίνονται με μοναδικό κριτήριο τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα αιολικά πάρκα της «ΕΛΛΑΚΤΩΡ» στην περιοχή του Νημποριού και των Στύρων Εύβοιας που πολλοί αρχαιολογικοί χώροι (Ακρόπολη Στύρων, πολλά Δρακόσπιτα - κηρυγμένα μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι Πύργου και Λεύκας και πολλές άλλες θέσεις) έχουν περικυκλωθεί από ανεμογεννήτριες, αλλά και στα Αγραφα, στις Κυκλάδες, στη Ξάνθη και αλλού.

Αντισταθίκαμε

- Σε κάθε μορφή αυταρχισμού και τρομοκρατίας, απειλών και απολύσεων από τις Εφορείες και τους εργολάβους, στις πολύμηνες καθυστερήσεις για την καταβολή των δεδουλευμένων μας.

Παλεύουμε για:

- Μόνιμη και σταθερή δουλειά όλο το χρόνο, χωρίς την ανεργία και την μισοαπασχόληση να μπαίνουν εμπόδιο στην επιβίωση μας.
- Κοινωνική Ασφάλιση που να εξασφαλίζει ένα διευρυμένο πλέγμα προστασίας, ώστε μετά τον εργάσιμο βίο να υπάρχει προστασία και αξιοπρεπής ζωή μέσω των συντάξεων, να υπάρχει συνολική κάλυψη και φροντίδα της εργατικής-λαϊκής οικογένειας, το δικαίωμα και η προστασία της μητρότητας, η ασφάλιση των παιδιών, τα προνοιακά επιδόματα για τις ευπαθείς ομάδες. Ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης που στόχο έχει τη σταδιακή απαλλαγή των επιχειρηματιών και του κράτους από το "κόστος" της Κοινωνικής Ασφάλισης και τη μετατροπή της σε ατομική υπόθεση.
- Μισθούς που να ανταποκρίνονται σε υψηλό επίπεδο διαβίωσης με βάση τον παραγόμενο πλούτο και τις ανάγκες των οικογενειών.
- Για να μείνει στα χαρτιά ο νόμος 4808/2021 που ψήφισε η κυβέρνηση τον Ιούνιο απογειώνοντας τις αντεργατικές ανατροπές που έχουν επιβληθεί τα τελευταία δέκα χρόνια, επιβάλλοντας την κατάργηση του δωρου, τις απλήρωτες υπερωρίες, τις ατομικές συμβάσεις, τη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου, την απελευθέρωση των απολύσεων, το τσάκισμα της συνδικαλιστικής οργάνωσης και δράσης και του απεργιακού δικαιώματος.
- Δωρεάν, αποκλειστικά δημόσια και καθολική πρόσβαση στην μόρφωση και στην Υγεία.
- Φθηνή λαϊκή στέγη με τις όλες τις ανέσεις που προσφέρει η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, χωρίς την απειλή των πλειστηριασμών.
- Διακοπές και αναψυχή, τουρισμό και τη δυνατότητα να γνωρίσει ο εργαζόμενος τον τόπο του, άλλα μέρη και πολιτισμούς.

Καλούμε όσους συναδέλφους πιστεύουν στη δύναμη της οργάνωσης και της συλλογικότητας, ακόμα και αν διαφωνούν σε αρκετά ζητήματα μαζί μας, να συμπορευτούμε, να συνεργαστούμε σε όσα συμφωνούμε, να συζητήσουμε για όσα διαφωνούμε!

Εδώ βρίσκεται η ελπίδα και η προοπτική!

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ Σ.ΕΚ.Α. ΑΛΛΑΞΕ ΤΟΥΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥΣ!

στις Εκλογές του Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων

24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

**ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ**



Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία